

# Ontmoet ons...

en we leren jou ook graag kennen

## Verankerd in Christus



Wij, de gemeente van de Ontmoetingskerk in Tilburg en omgeving, geloven in een God die alles – ook ons – heeft gemaakt en die ons volmaakt liefheeft. We geloven dat wij een relatie met Hem hebben. In die relatie laten we ons leiden door de Geest, zodat we in ons doen en laten Jezus volgen. Vanuit die relatie voelen we ons ook verbonden met elkaar. De Ontmoetingskerk leeft en beweegt in Tilburg en omgeving. Wij vragen Gods leiding om te zien wat wij lokaal kunnen betekenen, omdat we geloven dat God en zijn liefdevolle genade een verschil maakt voor iedereen.

Meer over onze missie en visie lees je op onze website.

## Wendbaarheid als constante



Als kleine protestantse gemeente in het Rooms-Katholieke Brabant is een cultuur van praktisch aanpakken en oplossen altijd aanwezig geweest. Sinds de start als zelfstandige Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente in 1962 is er altijd een praktische instelling geweest. Samen doen we wat nodig en goed is en zetten we de schouders eronder. Verschillende tijden vragen om verschillende vormen van gemeente-zijn. Binnen de onveranderlijke zekerheid van Gods liefde en leiding, durven we vrijuit gemeente te zijn en in beweging te zijn.

## Tilburgse Krui, Brabantse smeltkroes



De Ontmoetingskerk staat voor eenheid in verscheidenheid. Met leden uit de stad, omliggende dorpen en zelfs leden verder uit de regio, tot in België toe. Met geboren en getogen Brabanders en nieuwkomers uit alle hoeken van Nederland en het buitenland. Met leden in alle leeftijden. Met doeners en denkers. Met heel diverse 'christelijke wortels'. En met een groeiend aantal gasten. Iedereen wordt bij ons hartelijk welkom geheten. We heten niet voor niets Ontmoetingskerk. Wij maken ons niet druk om wie we zouden moeten zijn, maar zijn wie we in Christus mogen zijn. Voor de stad en voor elkaar.

Leeftijdverdeling van onze 213 leden (jan. '24)



## Verbonden - hart voor elkaar



We weten ons allen verbonden in Christus. Dat gaat verder dan weten. Onze kleinschaligheid met iets meer dan 200 leden is niet alleen een uitdaging, maar ook een voordeel. We zien en kennen elkaar. We weten wat er speelt en kunnen er voor elkaar zijn. Goed kunnen omgaan met onderlinge verschillen zit in het dna van de gemeente. Juist die verscheidenheid maakt dat we er als kerk voor elkaar zijn. Naast ontmoeten op zondag in de dienst en aansluitend bij de koffie, vinden we het belangrijk ook doordeweeks gemeente te zijn. Door betrokkenheid op afstand, maar ook door elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld in kleine groepen met diverse insteek: van bijbelstudiegroep tot meeleeft- of gebedsgroep. Ook hebben we door de jaren heen meerdere keren gemeenteprojecten gehad, waarin geestelijke verdieping hand in hand gaat met verdieping van onderling contact. Plaatselijk is er beperkte samenwerking met andere christelijke gemeenten in het InterKerkelijk Overleg (IKO). Daarnaast is er betrokkenheid bij Host van IFES, gemeenschap Vita en studentenvereniging Via Fidei.

## Samen op zondag



In onze gemeente staan God en zijn evangelie centraal. Elke zondag hebben we een ochtenddienst. Met onze livestreams bereiken we enkele tientallen extra volgers per dienst. We streven naar afwisselende vormen om de diensten in te richten, zoals leerdiensten, aanbiddingsdiensten, ontmoetingsdiensten. We hopen zo nog meer aan te sluiten bij onze leden en bezoekers. We zien door de jaren heen geregeld spontaan gasten binnenlopen die onze diensten langdurig bezoeken en soms zelfs lid worden.

## (Op)groeien in geloof



We zijn gezegend met veel jonge broertjes en zusjes in onze gemeente. Ook zij hebben een plek in onze gemeente, heel zichtbaar in het wekelijkse kindermoment in de dienst. Beurtelings is er tijdens de dienst kindergroep voor de groepen 1-3 (Bijdehand) of 4-6 (OpStap) van de basisschool. Jongerenwerk (middelbare schoolleeftijd) vindt plaats in groepen die bij vaste gezinnen thuis bij elkaar komen. Hier zoeken we naar een combinatie van inhoud en onderlinge verbondenheid. Ondanks de positieve sfeer, is blijvende (onderlinge) verbondenheid tussen en met de jongeren al decennia een punt van aandacht. We zijn blij met hoe we dat nu invullen. Tegelijkertijd beperkt de kleinschaligheid van de gemeente de kans dat er (blijvende) vriendschappen binnen de gemeente ontstaan.

## Handen



Veel van onze leden zijn heel praktisch betrokken. Leden zetten hun talenten graag in. Door spontane eenmalige inzet, of langer lopende taken. Drie Taakgroepen geven invulling aan de taakgebieden Eredienst, Geloofsopbouw en Ondersteuning. Daarnaast zijn er verschillende uitvoerende groepen zoals muzikanten, welkomstgroep, beamteam, streamteam en meer. De kerkenraad is een hecht team met vrouwen en mannen van verschillende leeftijden en talenten. Diakenen en ouderlingen zijn gelijkwaardig en werken nauw samen. In dit alles zoeken we als gemeente een goede balans tussen *handen gevouwen en uit de mouwen*.

## Werken in onze gemeente



De predikant van de Ontmoetingskerk staat middenin de gemeente. Samen met de kerkenraad geeft de predikant leiding aan de gemeente. De predikant werkt nauw samen met de kerkenraad en heeft halfjaarlijkse evaluatiegesprekken. Ook is intervisie met predikanten uit de regio zeer waardevol. Vanzelfsprekend zet de gemeente zich van harte in om praktische zaken samen te organiseren. Bij de invulling van de zondagse diensten zijn veel gemeenteleden betrokken. We hopen als gemeente een voorganger te vinden die een voortrekkersrol op zich neemt, een belangrijke taak vervult in het pastoraat, helpt de lijnen uit te zetten en gemeenteleden helpt toe te rusten in hun taken. Zodat we samen het werk kunnen blijven oppakken.